

De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



14^e jaargang nr. 5
14 september 2023

PAX



VREDESWEEK.NL
16 T/M 24 SEPTEMBER 2023

DEMOCRATIE ONDER DRUK

ONVREDE EN NU?



KERKDIENSTEN

Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur

- 24 sept 10.00 Br. W. van Leeuwen: Vredesdienst
Pianist: Justina Oosters
- 08 okt 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar
Ledenvergadering aansluitend aan de dienst
- 22 okt 10.00 Justina Oosters: zangdienst
- 29 okt 10.00 Br. Y. Aalders
Organist: Marco Bij de Vaate



AGENDA

Zo 08 oktober 11.30 Najaarsledenvergadering



OVER- EN VAN DE LEDEN

Verjaardagen

15 september	Zr. D. Jansen-de Gooijer	91 jaar
29 september	Zr. T.A. ten Hoeve-Hommes	87 jaar
09 oktober	Zr. A.W. Overkamp-Makelaar	85 jaar

Proficiat met uw verjaardag en wij wensen u een gezellige dag toe.

**doops
gezinden**

BIJ DE DIENSTEN

Helaas heb ik niet alle diensten kunnen bijwonen deze zomer, dus het is niet compleet.

30-7: zr. Beatrix Jonker. Ze las uit Exodus 6, v. 2-9, 18-30 en 7 v. 1-7. Uit de 2^e lezing, nl. Matth. 11 v. 27-30 haalde ze het motto van de dienst: *Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.* In haar overdenking draait alles om gezag en autoriteit. Waarom hebben we zo'n moeite met zowel vrij zijn, als met gebonden zijn, met gewoon gehoorzamen als dat gevraagd wordt? We hebben de kennis van goed en kwaad, maar willen ons wel graag bevrijden van knellende structuren. In plaats van het recht van de sterkste is het beter om lief te zijn voor elkaar.

13-8: ds. Jarek Kubacki houdt niet van lange lezingen. Hij las dan ook slechts 1 vers uit Exodus 20: *ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.* Hebben wij God nodig? De 10 geboden vormen een betrouwbaar moreel fundament. We hebben God -of hoe je het ook wilt noemen- nodig om iets te doen, iets te bereiken of te wel: om te zijn. Het mysterie van ons bestaan, door Vondel zo mooi bezongen, zijn we tegenwoordig kwijtgeraakt: alleen het zichtbare, het meetbare is nu belangrijk. Maar: we hebben God nodig, om in te zien dat de mysterie van het leven de mysterie van de vrijheid is.

27-8: ds. Jaap Klanderman leest graag afgewogen stukken, zodat de context duidelijk is. Dit keer Koningen 3: 5-12, waarin God Salomo wijsheid en onderscheidingsvermogen schenkt en Mattheus 13: 44-52, dat over het koninkrijk van de hemel gaat. In de overdenking ging hij in op de 7 gelijkenissen, beelden over het Koninkrijk dat zal komen en de aard ervan. Hij gebruikte drie ervan in het bijzonder: de schat, verborgen in de aarde, de koopman met de parel en het sleepnet met de vis. De verhalen zijn voor de mensen of specifiek voor de leerlingen, Ze gaan over het karakter van het Koninkrijk: het is van grote waarde; het is er overal, in alle mensen; het is op zich onaanzienlijk, maar de uitwerking kan enorm zijn. Uiteindelijk is het de moeite waard om naar het Koninkrijk op zoek te gaan. Hij illustreerde het met het verhaal over de papegaai, dat ik al elders heb vermeld.

Lucy Klanderman

KUNNEN VOGELS ONS TOT VOORBEELD ZIJN?

Een simpel dierenverhaal uit Brazilië:

Er was een bosbrand ontstaan, en de vogels van het bos zagen de ene na de andere boom in vlammen opgaan. Ze brachten zichzelf in veiligheid - dat

wat makkelijk genoeg. Alleen de papagaai deed ook nog iets anders. Hij vloog naar de rivier en maakte z'n vleugels nat, vloog terug tot boven de brand en schudde ze uit - en zo ging hij maar door, tot hij niet meer kon. "Wat deed jij idioot" zeiden de andere vogels, toen hij nog nahijgend op z'n tak zat, "dat helpt toch niet". "Natuurlijk niet", zei de papagaai, "maar als jullie nu eens allemaal hadden meegeholpen, misschien had het dan wel geholpen; daar had ik eigenlijk op gehoopt."

Dit verhaal, door ds. Jaap Klanderman in zijn preek van 27-8 verwerkt, zette mij aan het denken. Kan die laatste zin ook op onze gemeente slaan? Dat onze gemeente steeds kleiner wordt, staat als een paal boven water. Je hoeft alleen maar naar het kerkbezoek te kijken: slechts een paar die-hearts komen iedere dienst. De kerkenraad probeert met z'n drieën de boel draaiende te houden. Gelukkig zijn er nog een paar leden, die hand en spandiensten verrichten, maar.... Waar is de rest?

Betekent de gemeente nog wel iets voor je? Laat dat dan merken, laat eens iets van je horen, maar liever nog: kom ook eens langs! Pas de volgende zin maar eens aan:

"Als jullie nu eens allemaal hadden meegeholpen, misschien had het dan wel geholpen; daar had ik eigenlijk op gehoopt."

Hoop doet leven.

Lucy Klanderman

VAN ALLE MARKTEN THUIS....

Enkele weken geleden na weer zo'n zomerse stortbui kreeg ik een telefoontje van onze koster Wendy. "Puck ik wil geen paniek zaaien maar ik kijk uit mijn keukenraam en zie langs het glas het water als een beekberg naar beneden stromen". De loodgieter had net de lekkage bij de kerkramen verholpen, was nu de kosterwoning aan de beurt?

Wendy stelde voor om niet meteen de loodgieter te bellen, want het kon ook zo zijn dat de regenpijp verstopt zat met bladeren. Ze hadden dat al vaker mee gemaakt. Willem was niet thuis anders had hij allang gekeken wat er loos was. Zondag was er toch dienst en als er dan een paar mannen de ladder zouden tegenhouden wilde Wendy wel eerst even kijken. Misschien konden we ons dan een bezoek van de loodgieter besparen.

Zogezegd, zo gedaan. Zondag na de dienst werd de ladder van stal gehaald en met twee sterke mannen elk aan weerszijden van de ladder klom Wendy onvervaard naar boven. Een korte inspectie en al gauw zat ze met haar arm bijna tot aan haar oksel in de regenpijp. De ervaringsdeskundige had gelijk: bladeren en ander afval hadden de afvoer naar de regenpijp verstopt. Het water kon niet meer door de regenpijp weg en had zich een

uitweg gezocht via de randen van de dakgoot. Na een paar stevige graaibewegingen en ontzettend smerige arm en handen wist Wedy het euvel te verhelpen en kon veilig afdalen onder scherp toezicht van Ronald en Lammert. Want... veiligheid voor alles. Het is fijn om zo'n kostersechtpaar te hebben.... Van alle markten thuis.

Puck Frerichs



ONDERHOUD: WERK, WERK, WERK....

In de komende tijd is er heel wat aan de hand. Bij het schouwen van de kerk bleek het noodzakelijk een aantal zaken aan te pakken. Het regelen van al die zaken is tegenwoordig in de goede handen van Jaap Klandermaan, wat de last van de kerkenraad lichter maakt.

Het buitenschilderwerk van de kerk zelf en in een latere fase ook dat van het huis en de De Thouarszaal moet nodig aangepakt worden. Onze schilder gaat rond 25 september met het buitenwerk beginnen, zodat dat dit jaar klaar komt.

Daarnaast is al het zink- en loodwerk van de kerk bekeken. Ook hier moet flink wat aan gebeuren. Alle lekkageproblemen waren het afgelopen jaar eindelijk verholpen, maar toch veroorzaakte de storm Poly een nieuwe. Via één van de dakkapellen liep het water langs de muren en via de voorste kroonluchter de kerk in. Dat is inmiddels ook verholpen. Zodra het schilderwerk klaar is, kan de loodgieter aan het werk. Het betekent wel dat er gedurende een aantal weken steigers naast de kerk zullen staan. Vooral naar onze zij-ingang kan dat wat ongemakkelijk zijn.

Omdat er toch een steiger is, kunnen we die ook binnen gebruiken om (hoera!!) de opgeknapte kroonluchter (eindelijk!!) op te hangen. Daar hebben we dan ook onze aannemer bij nodig en natuurlijk de restaurateur. De plafondrozet wordt nog een hele klus, want daar is een massieve zgn. dummy voor gemaakt: een houtachtige constructie, die minutieus is beschilderd met de juiste patronen.

Een mooi stukje werk. We hebben er heel lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat!

We hopen dat de steiger in de kerk er niet erg lang hoeft te staan, want dat is pas echt ongemakkelijk.

Om deze -vrolijke- litanie af te maken: De Gemeente Beverwijk heeft besloten dat de bestrating van de Meerstraat vernieuwd moet worden. Dat werd ons per brief op 28 augustus gemeld, terwijl het werk al op 4 september begon. De oude bestrating is er al uit en gelukkig blijft de stoep intact. Het werk zal zo'n 4 weken duren en ze begonnen (natuurlijk) aan onze kant.

Dat betekent dat we wel de kerk kunnen bereiken: via de stoep, maar ook (met speciale loopplanken) vanaf het parkeerterrein naar de stoep. We hopen dat het ongemak meevalt, want de Open Monumentendag valt ook in die periode!



Lucy Klanderma

CHR. MANNENKOOR IJMUIDEN JUBILEERT

Kom vrijdagavond 13 oktober 2023 naar de Petrakerk in IJmuiden en beleef een feestelijke muziekavond met het jubilerende Christelijk Mannenkoor IJmuiden. Het programma staat geheel in het teken van het 70 jarig jubileum van het koor. U hoort een aantal muziekwerken uit het rijke muziekarchief, afgewisseld door meer eigentijdse koormuziek uit de kerkelijke traditie. Twee solisten, mezzo-sopraan Annelies van der Vlies en tenor Peter de Bruin, geven de avond een extra feestelijk tintje. Zij doen dat solistisch of samen met de mannen. Dirk Out op orgel en Peter Bontje op piano staan garant voor een stemmige instrumentale omlijsting van het geheel. Al met al belooft het een sfeervolle en gevarieerde muzikale avond te worden! Tenslotte nog dit: deze muziekavond is geheel gratis toegankelijk. Om de kosten te beperken wordt u tijdens de avond gevraagd een (kleine) financiële bijdrage te leveren.

Noteer alvast 13 oktober a.s. in uw agenda, u bent van harte welkom!
Adres: Petrakerk, ingang Merwedestraat; aanvang: 20.00 uur.

COLLECTE ROOSTER



24 september	Hospicegroep Midden Kennemerland , El Ombu
08 oktober	Doopsgezinde Zending
23 oktober	Vluchtelingenwerk Nederland
30 oktober	Voedselbank IJmond

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de eigen gemeente.

**U kunt uw bijdragen ook overmaken op onze bankrekening
NL43 ABNA 0 46 90 51 531**

MEEZINGCONCERT 29 oktober en 4 november 2023

MEEZINGCONCERT

Huub Oosterhuis

1 november 1933 **90** 9 april 2023
ter **90** gedachtenis

Liedteksten van hem op muziek van
Bernard Huijbers, Tom Löwenthal
Antoine Oomen en **Tjeerd Oosterhuis**
uitgevoerd door het Groot Oosterhuiskoor,
met orkest en solisten:
Kikki Géron, Rosa Löwenthal, Trijntje Oosterhuis,
Edsilia Rombley, Jeannette van der Sluijs, Mark Walter
onder leiding van **Tom Löwenthal**
presentatie: Kees Kok

Zondag 29 oktober 2023 - Martinikerk Groningen
16.00-18.00 uur

Zaterdag 4 november 2023 - Westerkerk Amsterdam
16.00-18.00 uur

Deelname: € 15 inclusief programmaboek
Toegangskarten verkrijgbaar via www.ekkllesia-amsterdam.nl - Of via:

