

## ADRESSEN

Internet [www.vdgij.nl](http://www.vdgij.nl)  
E-mail [info@vdgij.nl](mailto:info@vdgij.nl)



De volgende editie van De Meerboei  
verschijnt op 14 maart 2024.  
Kopij inleveren vóór 1 maart bij de redactie.

# De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



15<sup>e</sup> jaargang nr. 1  
18 januari 2024



Mozaïek: Een deel worden van Gods grotere geheel.



## KERKDIENTEN

*Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur*

28	jan	10.00	Ds. Jaap Klanderman: Broederschapdag Pianist: Justina Oosters
11	feb	10.00	Ds. J. Kubacki Organist: Hans Kelder Aansluitend lunch
25	feb	10.00	Ds. J. Gaaikema Pianist: Justina Oosters
10	mrt	10.00	Ds. Jarek Kubacki Organist: Ronald Molenaar Aansluitend lunch en ledenvergadering



## AGENDA

### Januari 2024

Wo	24	17.30	70+ maaltijd U dient zich hiervoor wel <u>tijdig</u> op te geven bij Zr. Hermien Fictoor: 0251 – 23 41 47 of Zr. Justina Oosters: 06 - 24 12 97 97
----	----	-------	---

### Februari 2024

Wo	28	17.30	70+ maaltijd U dient zich hiervoor wel <u>tijdig</u> op te geven bij Zr. Hermien Fictoor: 0251 – 23 41 47 of Zr. Justina Oosters: 06 - 24 12 97 97
----	----	-------	---

### Maart 2024

Zo	10	11.30	Lunch en voorjaarsledenvergadering
----	----	-------	------------------------------------

Ik zal een kleine opsomming geven van de personen of groepen die de weg naar onze zaal hebben gevonden. Als eerste klopte Colet Nierop bij ons aan. Zij is een bekende harpiste in onze regio en heeft al heel wat concerten op haar naam staan. Haar man klust erg graag en legt nu zelf vloerverwarming aan...met als gevolg dat het gezin op een slaapkamer bivakkeert en Colet geen ruimte heeft om te studeren.. in de schuur.. was de enige plek. Niet erg bevorderlijk voor de harp en de harpiste. Natuurlijk wilden wij helpen en haar harp staat nu droog achter het oranje gordijn in de Thouarszaal. Zij kan nu tenminste rustig studeren en als dank voor het gebruik van de locatie zal zij t.z.t. een harpconcert geven in onze kerk.

Het mannenkoor uit Wijk aan Zee komt 1 of 2 keer bij ons repeteren. Café De Zon is hun vaste oefenplek maar het Hoogoven Schaaktoernooi begint en dan zitten de schakers op hun plek. Ruud Jansen is ook hun dirigent en die hebben we al een keer uit de brand geholpen met een ander koor dat onder zijn leiding staat. Zij moesten voor de generale repetitie van een kerstconcert uitwijken naar de Meerstraat omdat de Grote Kerk een groot feest had. Dan hebben we ook nog de voedselbank van de Grote Kerk die al 2 keer hun cliënten kon bevoorraden vanuit onze kerk.

Het aantal leden van onze gemeente wordt dan wel steeds kleiner maar we timmeren nog steeds aan de dijken als dit soort van burenhulp ertoe kan leiden dat we nog meer bekendheid krijgen is dat mooi meegenomen. Een ontmoetingsplek in het centrum van Beverwijk, mooier kan het toch niet zijn?

Puck Frerichs

## UITNODIGING: VOORJAARSLEDENVERGADERING

### **10 MAART 2024**

na de kerkdienst om 11-30 uur in de Thouarszaal (voor een broodje wordt gezorgd).

### **AGENDA**

- Opening door de voorzitter
- Overdenking door ds. Kubacki
- Notulen van de ledenvergadering van 8 oktober 2023
- Evt. herbenoeming kerkenraadleden
- Financiën
- Verslag kascontrole en benoeming nieuw reserve lid
- Onderhoud en herstel
- Rondvraag en sluiting

- de loodgieter moest bovendien een aantal lekkages verhelpen;
- de kachel gaf ook al problemen, die voorlopig zijn opgelost, maar er moet wel een nieuwe komen;
- de kroonluchter hangt weer in volle glorie;
- de Kerkenraad + adviseurs heeft een hele zogenaamde Heidag besteed aan een toekomstperspectief voor onze gemeente en ons gebouw;
- er is een nieuwe website gebouwd, binnen het profiel van de ADS, door Lucasz Liniewitz;
- we hebben weer meegedaan met de Open Monumentendag; er waren meer dan 50 bezoekers!
- het Kleinkoor Castricum heeft een drukbezocht concert in onze kerk gegeven;
- pastoor Ivan Horodytski uit Ladantsy, Oekraïne heeft ons bezocht;
- de gedachtenisdienst werd in de Thouaerszaal gehouden i.v.m. de kachel. Het was een mooie dienst en de bollenmanden staan weer te wachten op het voorjaar;
- de Kerst(voor)avonddienst was leuk bezocht en ieder heeft z'n keel schor gezongen.

Het is een beetje rijp en groen door elkaar, maar al met al is er inderdaad veel gebeurd dit jaar. Ik zou zeggen : houden zo: we are still going strong!

*Lucy Klanderman*

## DE THOUARSZAAL: EEN ONDERKOMEN VOOR VELEN

Is het misschien mogelijk.... Kan ik mijn harp bij jullie stallen?.. Wij kunnen voor een avond de voedselbank niet herbergen, zou .... Het Hoogovenschaaktoernooi komt, daarom kan ons zangkoor niet in Café De Zon repeteren, is het misschien mogelijk dat...

Dit zijn een paar van de aanheffen van appjes, mails en telefoontjes die ik de laatste tijd steeds meer krijg. Ze hebben ons gevonden, men heeft de Thouarszaal ontdekt!

Het lijkt erop dat het optreden van het Kamerkoor Klein Koor Castricum en daarna de Coornhertlezing van Midas Dekkers onze vermaning In the picture hebben gezet. Veel bezoekers hebben na deze optredens ook een kijkje kunnen nemen in de Thouarszaal en wat ook steeds weer op de Open Monumentendagen gebeurt: Men is verbaasd en verrast dat er bij onze kerk een moderne zaal met alles erop en eraan hoort... De bekende mond-op- mondreclame komt dan gauw op gang.

## OVER- EN VAN DE LEDEN



### *Verhuisd*

Zr. **Ans Overkamp-Makelaar** is verhuisd naar een eenpersoonskamer nr. 113.

Haar volledige adres luidt;  
Zr. A.W. Overkamp-Makelaar,  
Huis ter Wijck app. 113,  
Plesmanweg 1,  
1945 WK Beverwijk.

### *Overleden*

Op 14 december is ons voormalig lid zr. **Hetty Ravelli-van Bleijenburgh** op 95-jarige leeftijd overleden.

Zij is in 2021 naar Huizen verhuisd, in de buurt van haar familie.  
Zij was jarenlang lid van onze zusterkring.



## BIJ DE DIENSTEN

10 december: br. Wim van Leeuwen: begon met het zingen van lied 461: wij wachten op de Koning, voor ons onbekend, maar dat weer goedgemaakt door het zingen van 'Wij geloven in het leven' op de melodie van Loof de Koning. Een mooie tekst, eindigend met: Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht, wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht. Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht! De lezing uit Jesaja 11: 1-10 ging ook over vrede en gerchtigheid. In zijn overdenking ging hij daar verder op in. Een mooie dienst.

24 december: ds. Jarek Kubacki "Laat de engelen maar verschijnen! "Het was een dienst vol zang, te meer omdat er een kwartier vooraf enthousiast kerstliedjes werden gezongen. Het openingsgedicht wil ik u niet onthouden: "Geloof. Ik geloof dat er een hemel is, waar kinderen van geluk wonen, waar de zon nog helderder en lieflijker schittert. Ik geloof dat er wonderen zijn, die onverwacht komen, en een wereld van prachtige dromen om zich heen beginnen te vormen. Ik geloof dat er geluk is, dat gloeit met heilige vlammen; en mocht dat alles er niet zijn, zou dan ons hart in staat zijn om te voelen?" Het is een Lets gedicht van Jânis Poruks, door Jarek vertaald. Ook vertelde hij een kerstverhaal uit de Baltische landen, gevolgd door Lucas 2: 1-20. En nog meer gezongen werd er tussen alle teksten door. Na de overdenking en het traditionele Ere zij God een mooi begin van de Kerstperiode.

*Lucy Klanderman*

## NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAN 8-10-2023

---

Af bericht van Bert en Justina Colijn-Oosters, Leonie Klanderman  
Aanwezig: 15 leden en vrienden

Welkom door de voorzitter zr. Puck Frerichs.  
Overdenking door ds. Jarek Kubacki

### *Mededelingen en vaststellen agenda*

De DG Haarlemmermeer viert haar 75 -jarig jubileum op 22 oktober. Namens de VDGII zullen Lucy en Jaap Klanderman er heen gaan.  
De notulen van de voorjaarsledenvergadering van 12 maart zijn pas rondgestuurd en worden goedgekeurd.

### *Wat komen gaat*

Op 25 november geeft het Kleinkoor Castricum een concert in onze vermaning. Gevraagd wordt er ruchtbaarheid aan te geven en reclame te maken. Onze organist Marco Bij de Vaate zal ook zijn medewerking verlenen.

De Kerstviering op avond of ochtend? Er wordt over gestemd en het wordt op 24-12 in de namiddag : 16.45 uur inzingen, 17.00 tot 18.00 uur dienst. We zullen met de contactpersoon van de Christelijk Gereformeerden, de heer R. Borms overleggen over hun wensen.

### *Onderhoud en herstel*

Br. Jaap Klanderman zorgt voor het onderhoud van het kerkgebouw. Er zijn 3 dingen aan de hand:

- het gebouw moet aan de buitenkant geschilderd worden
- het goot- en loodwerk moet grotendeels vervangen worden.
- de kroonluchter hangt weliswaar, maar er moet een electriciën komen om de kortsluiting, waarschijnlijk op zolder, te verhelpen.

### *Financiën*

Zr. Klanderman deelt de stukken uit. Gezien het onderhoud dat er gepland is en dat niet allemaal dit jaar z'n beslag krijgt, vertoont de begroting een aanzienlijk tekort. Er zal dus in januari weer wat van ons kapitaal bij het Mennofund vrijgemaakt moeten worden om alles te kunnen bekostigen. Gelukkig doet het Mennofund het goed door niet actief te gaan handelen. Dat blijkt op den duur uitstekend te werken. De begroting wordt goedgekeurd.

### *Rondvraag*

Br. Klanderman heeft voor het nieuwe jaar een jaarplanning gemaakt. Een opsomming van speciale kerkdiensten en van die met lunch na en een voorstel voor het uitkomen van de Meerboei. Voor de Meerboei komt nog overleg met br. Colijn.

Het is een mooi, helder overzicht en br. Klanderman wordt dan ook bedankt voor zijn werk.

Zr. Docter vraagt hoe het met de website zit. Ze kan via de ADS nog steeds die van ons niet vinden. Br. Lucasz Liniewicz antwoordt dat die nog niet klaar is. Hij heeft er waarschijnlijk nog een week voor nodig. Hij verontschuldigt zich dat het zo lang heeft geduurd i.v.m. zijn gezondheid. Br. Liniewicz vraagt om voortaan de steun aan Pavel in Letland met geld te doen i.p.v. met goederen. Het versturen daarvan is buiten proportie duur. We besluiten de bollenmand weer voor de voedselbank te laten vullen.

### *Sluiting*

## STILL GOING STRONG

---

Het jaar 2023 Is alweer voorbij. Daarin is er toch wel veel gebeurd. Ik probeer alles op een rijtje te zetten, nou ja een soort samenvatting:

- Voor het eerst is er een jaarplanning gemaakt. Dat maakt alles erg overzichtelijk: in één oogopslag: zie je de speciale kerkdiensten, het verschijnen van de Meerboei en de kerkdiensten met lunch. Die laatste houden we ook in 2024: iedere eerste dienst van de maand is er na afloop een lunch;
- de kerkenraad heeft 9 keer regulier vergaderd, maar is verschillende keren daar tussenin ook bij elkaar geweest. Er is vaak meer te bepraten dan vóór de kerkdienst mogelijk is;
- er is een samenwerking met de Vereniging Grote kerk tot stand gebracht. Dat was ook alweer vergaderen. Het betekent dat er activiteiten in onze kerk zullen plaatsvinden, zoals een lezing door Midas Dekkers;
- de KGII zoekt ook toenadering, maar dat is nog niet van de grond gekomen;
- ook de PKN heeft ons benaderd, maar dat zit nog “in de pijplijn” zou je kunnen zeggen;
- er is dit jaar veel onderhoud gepleegd, zoals buitenschilderwerk, maar nog niet alles is uitgevoerd;
- ook het lood- en zinkwerk is/was aan vervanging toe;