

De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



11^e jaargang nr. 1 v.1.3
23 januari 2020





KERKDIENSTEN

Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur

26 jan	10.00	Ds. J. Kubacki: Wereldbroederschapdag Pianist: Justina Oosters Kosterdienst: zr. Mies Brandenburg
02 feb		Geen dienst
09 feb	10.00	Ds. J. Kubacki: Doopdienst Organist: Ronald Molenaar Kosterdienst: zr. Joke van Meningen
16 feb		Geen dienst
23 feb	10.00	Zr. B. Jonker Organist: Hans Kelder Kosterdienst: zr. Tineke Beems
01 mrt		Geen dienst
08 mrt	10.00	Ds. J. Kubacki Organist Ronald Molenaar: Kosterdienst: zr. Jantje Vegter
15 mrt		Geen dienst
22 mrt		Geen dienst
29 mrt		Geen dienst
05 apr		Geen dienst

AGENDA



Tenzij anders aangegeven, vinden alle activiteiten plaats in onze kerk,
Meerstraat 62, Beverwijk.

Dag	dtm	tijd	activiteit	februari 2020
Do	06	10.30	Bijbelkring	
Vr	07	17.30	70+ maaltijd	
Zo	09	10.00	Doopdienst	

Dag	dtm	tijd	activiteit	maart 2020
Di	02	14/00	Kerkenraadsvergadering	
Vr	06	17.30	70+ maaltijd	
Do	12	10.30	Bijbelkring	
Ma	16	19.30	Voorjaarsledenvergadering	

Dag	dtm	tijd	activiteit	april 2020
Do	02	10.30	Bijbelkring	
Vr	03	17.30	70+ maaltijd	
Za	04	19.30	Concert van het project 'Musik der Nacht' (Koor en ensemble) o.l.v. Justina Oosters	



STA NIET STIL IN HET VERLEDEN...

Eigenlijk is ze mijn tante maar vanwege een relatief klein leeftijdsverschil tussen ons tutoyeerden we elkaar altijd. Toen ik een kind was, studeerde zij Poolse letteren en later werd ze docente op een middelbare school. Ze schreef een paar boeken over de geschiedenis van Poolse literatuur maar ze was ook één van de eerste computer-gekken die ik in mijn leven tegenkwam. Ze wist alles van computers af toen ik er nog zo weinig mogelijk mee te maken wilde hebben. Een jaar of tien geleden verliet ze mijn geboortestad. Vrij plotseling ruilde ze die in voor een godvergeten gehucht dichtbij de Oekraïense grens waar ze, samen met haar nieuwe partner, op een verlaten boerderij ging wonen. Ze houden geiten, Karpatische pony's,

maken eigen kazen, verbouwen groente enz. Tegelijkertijd schrijft ze een boek over de – uitermate ingewikkelde – (cultuur)geschiedenis van de regio, is ze actief in de lokale politiek en geeft ze leiding aan een vrouwenclub die ze zelf opgericht heeft. Een maand of wat geleden hoorde ik van mijn moeder dat ze zich voor de dialoog tussen Polen en Oekraïners wilde inzetten en de oude Oekraïense wortels van haar dorp herontdekken en dat ze daarvoor naar contacten zocht: met de mensen die aan de andere kant van de grens leefden. Wacht eens even dacht ik gelijk, wat is eigenlijk de afstand tussen dat dorpje van haar en Ladantsy waar Ivan leeft en waar we regelmatig heen gaan? Google gaf daar uiteraard onmiddellijk antwoord op: niet eens 200 km. Voor Oost-Europese verhoudingen klinkt het alsof je elkaars naaste burens was. Gelijk belde ik haar dus op, vertelde het een en het ander over onze Oekraïense activiteiten en maakte een afspraak: op onze terugweg zouden we even stoppen en met z'n drieën een kopje koffie te drinken. En zo zagen we elkaar weer: na een jaar of tien. Ik luisterde naar haar enthousiaste verhalen, zij naar de onze. En ondertussen vroeg ik me af: waarom doet een mens zoiets? Waarom laten sommigen van ons alles achter: het geregelde leven, een vaste baan, familie, vrienden en gooien het roer om? Uiteindelijk gaf ze daar zelf antwoord op. Ze vertelde dat ze plotseling tot ontdekking was gekomen dat ze niet leefde maar geleefd werd: door verwachtingen, ambities (die niet eens van haar waren) en allerlei levensomstandigheden. En dat ze op een bepaald moment had begrepen dat ze daaraan kapotging. Vervolgens voegde ze daar iets aan toe dat mij persoonlijk raakte: 'Jij hebt die weg voor mij gebaad: door jouw besluit om Polen te verlaten en je eigen leven te leiden'. Hoe reageer op zulke woorden? Ik werd er stil van....

Tegelijkertijd dacht ik echter aan een bijbels woord: *metanoia*. Meestal wordt het als 'berouw' of 'bekering' vertaald maar het betekent vooral dat je je op je leven bezint, dat je van gedachten verandert. En van je levenshouding en levensrichting.

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen

het is al begonnen, merk je het niet? (Huub Oosterhuis)

En het bijzondere is dat, wanneer je zelf ervoor kiest om niet ‘stil in het verleden’ te staan maar toch ‘iets nieuws’ te beginnen, kun je daardoor, hoewel het toch je persoonlijke beslissing blijft, ook een ander (helpen te) bevrijden: van zijn/haar banden. En hem/haar dat eerste impuls, of juist het laatste zetje, geven om zichzelf te bevrijden. Zonder dat je daar erg in hebt...

Jarek Kubacki

OVER- EN VAN DE LEDEN



Verjaardagen

07 februari	zr. T.H. Beems-van der Meer	85 jaar
07 maart	zr. P.G.E. v.d. Goorbergh-Blokker	89 jaar
18 maart	zr. K. Klaassens	87 jaar
18 maart	br. H.N. Overkamp	94 jaar
23 maart	zr. C.A. Brandenburg-Heimering	74 jaar

DOOPDIENST

De kerkenraad en predikant zijn verheugd te kunnen meedelen dat op ZONDAG 9 FEBRUARI, **Justina Oosters** op belijdenis zal worden gedoopt. Deze doopdienst zal uiteraard worden voorgedaan door ds. Jarek Kubacki en begint gewoon om 10.00 uur.

Wij nodigen alle leden, vrienden en belangstellenden van harte uit voor deze bijzondere dienst.

De kerkenraad

LEDENVERGADERING

De kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond nodigt alle leden en vrienden uit voor de voorjaarsledenvergadering. **We weten nog niet wanneer deze kan plaats vinden.**

DE VERGADERING BEGINT OM 20.00 UUR.

Vóór de vergadering, vanaf 19.30 uur, staat er koffie en thee voor u klaar in 'De Thouarszaal'.

De agenda is als volgt samengesteld:

- 1 Opening door de voorzitter br. Bert Colijn
- 2 Overdenking door ds. J. Kubacki
- 3 Notulen van de ledenvergadering van 24 november 2019
- 4 Mededelingen
- 5 Financiën:
Financieel jaarverslag VDG IJmond 2019
Verklaring van de kascontrolecommissie
- 6 Onderhoud kerk en toren
- 7 Komende activiteiten
- 8 Benoeming nieuwe kerkenraadsleden:
Aftredend: zr. Puck Frerichs
Zij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar in de kerkenraad.
Kandidaten voor een functie in de kerkenraad kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij de kerkenraad aanmelden.
- 9 Benoeming van een plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie.
- 10 Jaarverslagen 2019
- 11 Rondvraag en sluiting

We hopen u allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

UITGESTELD PROJECT 'MUSIK DER NACHT'

Dinsdag 14 januari zijn we weer begonnen: alle mensen die zich hebben aangemeld voor het koor en/of voor het ensemble. Altijd weer spannend. Voor de mensen die zich opgaven omdat ze nooit precies weten wát we gaan doen en voor mij, omdat ik niet weet hoe het gaat lopen. Maar de eerste repetitie was zeer bemoedigend: Wat een enthousiasme weer in de groep!

We gaan heel hard werken, 10 dinsdagavonden en 2 zaterdagen om een mooi concert neer te zetten op **zaterdag 3 oktober 2020 om 19.30 uur**. Schrijft u het vast in de agenda?
Graag tot dan,

Justina



VAN DE REDACTIE

De jaarplanning van “De Meer boei” voor 2020 is iets gewijzigd. Dit jaar zullen er zeven uitgaven zijn.

	Kopij inleveren	Uitgave
1	10 januari	23 januari
2	20 maart	02 april
3	01 mei	14 mei
4	19 juni	02 juli
5	21 augustus	03 september
6	16 oktober	29 oktober
7	4 december	17 december

COLLECTEROOSTER



26 jan	Collecte ten bate van het werk van Mennonite World Conference
09 feb	Collecte ten bate van project voor de begeleiding van het landelijke jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw
23 feb	Hospicegroep Kennemerland
08 mrt	Bijna Thuis Huis
22 mrt	Collecte ten bate van projecten betreffende de Stuurgroep
————	Duurzame ontwikkeling van de Stichting Doopsgezind
————	WereldWerk
29 mrt	Collecte ten bate van ‘ons’ adoptiekind

Elke dienst zijn er twee collectes. Een voor het werk van de eigen gemeente en een voor het hierboven vermelde doel.



De volgende editie van De Meerboei
verschijnt op 2 april 2020
Kopij inleveren vóór 20 maart bij de redactie.
Indien onbestelbaar: retour aan Overbildweg 12,
2071 XN Santpoort-Noord.

