

De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



10^e jaargang nr. 1
24 januari 2019



Dat goede is er in ons, dat licht
schijnt in onze harten maar wij
hebben altijd een kans nodig
waardoor het zich kan openbaren.



KERKDIENSTEN

Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur

- | | | |
|--------|-------|---|
| 27 jan | 10.00 | Zangdienst olv Justina Oosters
Kosterdienst: Zr. Tineke Beems |
| 03 feb | | Geen dienst |
| 10 feb | 10.00 | Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar
Kosterdienst: zr. Bettie Spigt en br. Koen Koorn |
| 17 feb | | Geen dienst |
| 24 feb | 10.00 | Ds. J. Klanderman
Organist: Zr. Lucy Klanderman
Kosterdienst: Zr. Joke van Meningen |
| 03 mrt | | Geen dienst |
| 10 mrt | 10.00 | Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar
Kosterdienst: Zr. Mies Brandenburg |
| 17 mrt | | Geen dienst |
| 24 mrt | 10.00 | Br. W. van Leeuwen
Organist: Lucy Klanderman
Kosterdienst: Zr. Jantje Vegter |
| 31 mrt | 10.00 | Zangdienst olv Justina Oosters
Kosterdienst: Zr. Tineke Beems |
| 07 apr | | Geen dienst |
| 14 apr | 10.00 | Br. A. de Jong
Organist: Marco Bij de Vate
Kosterdienst: Zr. Bettie Spigt en br. Koen Koorn |

AGENDA



Tenzij anders aangegeven, vinden alle activiteiten plaats in onze kerk,
Meerstraat 62, Beverwijk.

Dag	dtm	tijd	activiteit	februari 2019
Vr	01	17.30	70+ maaltijd	
Wo	13	14.00	Moerberggroep in 'De Moerberg, Zuiderkruisstraat 74, 1973 XM IJmuiden	
Do	14	10:30	Bijbelgroep	

Dag	dtm	tijd	activiteit	maart 2019
Vr	08	17:30	70+ maaltijd	
Do	14	11:30	Bijbelgroep	

Dag	dtm	tijd	activiteit	april 2019
Vr	05	17.30	70+ maaltijd	
Ma	08	19.30	Voorjaarsledenvergadering	
Do	11	10.30	Bijbelkring	



GEVEN EN ONTVANGEN

Er is een joods verhaal waarin verteld wordt dat voor de schepping niets dan Oneindig Goddelijk Licht bestond: de bron van alles. Om wat ruimte voor wat er geschapen zou worden te maken trok het Licht zich enigszins terug. Deze samentrekking van God wordt *tsimtsoem* genoemd. Door het *tsimtsoem* ontstond er plaats voor alles wat er komen ging, waaronder ook voor ons. Het was een donkere ruimte maar er bleven toch ontelbare kleine vonkjes licht achter. Na de schepping raakten ze in de materie gevangen en bestaan ze nog steeds. En ze verlangen om naar de goddelijke bron terug te komen: gedreven als ze zijn door een enorme heimwee. Door elke goede daad die een mens verricht, hoe klein en onbeduidend die ook lijken zou, wordt één van die vonken bevrijd en teruggestuurd: naar de bron. Zo draagt alles wat we doen bij aan het herstel van de oorspronkelijke orde: het herstel van de wereld (*tikkoen olam*).

Uit die overtuiging komt een interessante houding voort jegens mensen die op onze hulp aangewezen zijn. Bijv. een bedelaar was een heel belangrijke persoon in een joods stadje. Hij stelde de bewoners in staat om, door hem te helpen, aan het herstel van de wereld te werken, hij gaf hen een kans daartoe. Daarom bedankten zijn gelovige burens hem voor de mogelijkheid om een daad van kosmische betekenis te verrichten, elke keer wanneer ze hem mochten steunen.

Toen ik enkele weken geleden, nogal zenuwachtig, aan mijn allereerste toespraak in het Oekraïens werkte, waarin ik onze groeten aan de bewoners van het dorp Ladantsy mocht overbrengen, dacht ik plotseling aan dat verhaal. En toen zei ik o.m. het volgende:

In de tijd waarin mensen zo vaak vooral aan zichzelf en hun eigen behoeftes denken, gingen bij het horen van de naam ‘Ladantsy’ plotseling onze harten open en kwam al het goede tevoorschijn dat ieder van ons in zich draagt: in de diepte van zijn/haar hart, waar het als het licht in de duisternis schijnt. Dat goede is er in ons. Dat licht schijnt in onze harten, maar wij hebben altijd een kans nodig, een soort wonder, waardoor het zich kan openbaren. Jullie, beste zusters en broeders, zijn tot een instrument geworden, waardoor onze harten open zijn gegaan. Het was God die ze heeft geopend, maar God heeft altijd onze hulp nodig. Daarom wil ik jullie bedanken: juist daarvoor dat je ons de kans hebt gegeven opdat het goede in ons geboren zou worden, opdat de liefde geboren zou worden en de zorg voor de ander.

Waarom zei ik het? Ik ben zelf in een toen relatief arm land geboren. Meerdere keren heb ik, als theologiestudent, mensen mogen verwelkomen die uit het Westen kwamen om ons te helpen. Ik heb in een apotheek geholpen, die bij de gereformeerde kerk in Warschau stond en die helemaal afhankelijk was van de medische hulp uit Duitsland, Nederland en Zwitserland. En ik herinner me nog dat onbehagelijke gevoel van afhankelijkheid, dat idee dat je tot een op iemands hulp aangewezen ontvanger wordt gereduceerd. Meestal kwam het helemaal niet door de houding van de gevers: die waren vriendelijk en oprecht, blij dat ze konden helpen. Ze stelden geen voorwaarden en verwachtten van ons geen dankbaarheid. Maar dat gevoel was er toch: ik ben afhankelijk, mijn leven hangt van iemand af. Ik raakte het pas kwijt toen ik meer dan twintig jaar

geleden voor de eerste keer naar Oekraïne ging om de zgn. ‘late slachtoffers’ van Tsjernobyl te helpen. Door mensen in Ladantsy te bedanken: en dat nog voordat zij de kans kregen om zelf hun dankbaarheid te tonen (hetgeen ze trouwens later uiteraard wel hebben gedaan!) wilde ik dat gevoel tegengaan, wellicht zelfs in de kiem smoren: voor zover het kon. Maar toch was het niet alles.

Ik zei het omdat ik er echt in geloof dat elke mens die we op ons pad tegenkomen en die onze hulp, onze zorg, onze liefde nodig heeft, in de eerste plaats een gever is. Hij/zij geeft ons namelijk een kans, net als die bedelaar in het joods stadje, om een vonkje licht uit de donkere materie te bevrijden en terug te brengen naar de goddelijke bron!

Jarek Kubacki

OVER EN VAN ONZE LEDEN



Verjaardagen

7 februari	Zr. T.H. Beems-van der Meer	85 jaar
7 maart	Zr. P.G.E. V.d. Goebergh-Blokker	88 jaar
18 maart	Zr. K. Klaassens	86 jaar
18 maart	Br. H.N. Overkamp	93 jaar

Onze gelukwensen met het behalen van deze leeftijd en wij wensen u een fijne verjaardag toe.

Ziekte

Zr. J.H.J. Docter-de Vries is op 16 januari wederom geopereerd. Na twee jaar van diverse operaties was dit de laatste. Ze zal nu moeten revalideren en als het goed is zal ze bij het ter perse gaan van deze uitgave voor revalidatie vanuit het ziekenhuis in Nijmegen, verhuizen naar Heliomare. We wensen zr. Docter veel sterkte, goede moed en een voorspoedige revalidatie.

In de dienst van 20 januari is zr. R. Huisman onwel geworden en per ambulance naar het Rode Kruisziekenhuis gebracht. Aan het einde van de zondag kwam zij al weer thuis en inmiddels is zij aan de beterende hand.

Vermelding in deze rubriek

Het wel en wee van gemeenteleden wordt uitsluitend opgenomen als betrokkenen schriftelijk toestemming hebben verleend hun privé gegevens uit de ledenadministratie te gebruiken.

Wilt u dat u ook vermeld wordt in deze rubriek dient u onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en aan mij (Overbildtweg 12, 2071 XN Santpoort-Noord) te retourneren.

Bert Colijn

Aan de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond.

Ondergetekende....., lid/vriend van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond, geeft hierbij toestemming aan de redactie van het ledenblad 'De Meerboei' tot vermelding van prive gegevens uit het ledenbestand. De Meerboei wordt tevens op de website van de gemeente geplaatst. De bedoelde gegevens beperken zich tot het vermelden van verjaardagen, de bereikte leeftijden, adressen en verhuizingen, ziektes en ziekhuisopnames, jubilea e.d.

In het geval dat ondergetekende een redactioneel stuk ter beschikking van de redactie stelt heeft deze ook geen bezwaar dat zijn/haar naam onder het artikel wordt geplaatst.

Datum:

Handtekening

IS HET PROJECTKOORTJE IETS VOOR U

Wilt u ook een keer meezingen met het projectkoortje? Of kijken of zingen in een koor iets voor u is? Of kent u iemand die dat misschien leuk vindt? Met Pasen, op 21 april, zingen we weer. We repeteren op woensdagavond van 7 uur tot half 9. Na afloop drinken we samen een kopje thee of koffie. De data zijn 13 maart, 27 maart, 3 april en 17 april. U kunt zich telefonisch opgeven bij Karin de Wit (0251-253164) Een mail sturen kan ook (karin.jacco@gmail.com). Uiteraard kunt u ook contact zoeken met 1 van de koorleden.

Karin de Wit



COLLECTE ROOSTER

27	januari	Adoptiekind
10	februari	Collecte ten bate van project voor de begeleiding van het landelijke jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum voor Gemeentebouw
24	februari	Hospicegroep Kennemerland
10	maart	Bijna Thuis Huis
24	maart	Collecte ten bate van de Stichting Doopsgezind Wereldwerk
31	maart	Nog door de kerkenraad vast te stellen
14	april	Stichting Exodus (ex-gedetineerden)



Elke dienst zijn er twee collectes. Een voor het werk van de eigen gemeente en een voor het hierboven vermelde doel.



De volgende editie van De Meerboei
verschijnt op 4 april 2019
Kopij inleveren vóór 22 maart bij de redactie.
Indien onbestelbaar: retour aan Overbildweg 12,
2071 XN Santpoort-Noord.